



Inhoud

Van de bestuurstafel
Prachtig juweeltje in zilver gevat
Boekenproject
Postzegel van Kasteel Amerongen
Tuinproject
Claar Kolff

Van de bestuurstafel

De afgelopen maanden is het bestuur van de Stichting Vriendenkring van Kasteel Amerongen bijzonder druk bezig geweest om haar deel van de heropening van het Kasteel Amerongen in goede banen te leiden. Allereerst hadden we ons voorgenomen een jubileumboek uit te brengen dat een beeld zou geven van 25 jaar lief en leed met het Kasteel. U heeft het resultaat intussen ontvangen. We ontvingen hierop zeer positieve reacties. De recensie van Nicole van der Schaaf in De Kaap is hieronder weergegeven. Wij zelf zijn ook trots op wat er in die jaren aan veelzijdige initiatieven is genomen en op welke wijze U en wij hebben bijgedragen aan de "realisatie" van Kasteel Amerongen.

Op 15 juni kwamen bijna 400 vrienden bijeen in de tuin van het Kasteel om de heropening te vieren. Het was een gedenkwaardige avond met speeches, drankjes en hapjes, maar vooral prachtige, inspirerende muziek van Holland Baroque Society. Dit alles onder een hemel met steeds meer sterren en als extra verrassing een maansverduistering.

Velen namen daarna een kijkje in het Kasteel waar de multimedia presentatie van Peter Greenaway en Saskia Boddeke de tongen los maakte.

Binnen het bestuur hebben wisselingen plaatsgevonden. Rob Heethaar, emeritus hoogleraar medische technologie, is sinds mei onze nieuwe penningmeester en behalve vele andere kwaliteiten is hij een virtuoos op de computer gebleken. Hij heeft al veelvuldig zijn diensten binnen en buiten ons bestuur bewezen.

Helaas heeft Antoinette Kooper ons bestuur verlaten ivm andere verplichtingen. In november zal ons aller Willem van Ommeren zijn voorzittershamer na 28 jaar! overdragen aan Hans Herremans. Hans is al jarenlang in diverse functies een goed bestuurder gebleken en sinds hij in Amerongen woont een voorvechter voor het behoud van cultureel erfgoed. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij een goede opvolger van Willem zal zijn. Tot onze grote spijt heeft ook Ciska de Ridder te kennen gegeven haar werkzaamheden voor het kasteel te moeten verlichten en haar secretarisfunctie neer te willen leggen. Wij hopen ook voor haar binnenkort een goede opvolger te vinden. Gelukkig wil ze als lid van het bestuur aanblijven, zodat haar kennis op dit gebied behouden blijft.

Op 6 november organiseren wij een vriendenmiddag waarin we, behalve boeiende sprekers en muziek, op passende wijze afscheid nemen van onze voorzitter. Bijgevoegd is de uitnodiging. Wilt u de antwoordkaart opsturen voor 20 oktober als u van plan bent te komen?

De website van onze stichting is vernieuwd en te vinden onder: www.kasteelamerongen.nl/vrienden

De activiteiten van de SVKA zijn in 2011 ook ondersteund door:

Cafe-Restaurant Buitenlust

Buitenplaats Amerongen

Hoogevest Architecten

Novad

Van GinkelGroep

Van Dorp Installaties

Jurriëns Monumentenonderhoud



Bijna 400 Vrienden, aandachtig luisterend naar Holland Baroque Society

Prachtig juweeltje in zilver gevat

Vrienden voor het leven

Uit nieuwsblad "De Kaap, Heuvelrug" donderdag 28 juli 2011

door Nicole van der Schaaf

Uit: 'Vrienden van Kasteel Amerongen'

'...Was het een duistere passie die mij ooit in de armen van dit kasteel heeft gedreven?Was het de mystieke aantrekking van een uiterwaardenkasteel ... of was het de onverdraaglijke gedachte dat een schone jonkvrouw, zo vlak in mijn buurt, onherroepelijk in het riet zou wegzinken?'

Met deze poëtische woorden opent Willem van Ommeren, voorzitter van de Stichting Vrienden van Kasteel Amerongen - de SVKA - , een fraai verzorgd boekwerk dat verscheen ter gelegenheid van de (her)opening van het kasteel én het 25-jarig bestaan van de 'Vrienden'. Symbolisch wordt het 25-jarig bestaan van de Vrienden Stichting uitgedrukt in de zilveren verschijningsvorm van het boek, dat daarmee een klein juweel in zilver is geworden. Op 30 maart 1983 werd de stichting opgericht met als doel 'behulpzaam te zijn bij de exploitatie en restauratie van Kasteel Amerongen en de daarin aanwezige inventaris'. Die doelstelling is in de loop van een kwart eeuw aangepast en uitgebreid, zo zeer zelfs, dat de Vrienden de belangrijkste motor werden in het voortbestaan van het kasteel. Een hechte kring van enthousiaste, inventieve en vooral creatieve vrijwilligers staken letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen. Het zilveren boekje is daarom tevens een eerbetoon aan hen die al die jaren allerlei culturele evenementen op touw zetten, fondsen bijeen sprokelden en vooral het kasteel onder de aandacht brachten van een groot publiek.

Met het overlijden in 1972 van de laatste bewoonster van het kasteel, Elisabeth von Ilseman, dreigde het mis te gaan met het kasteel. De nabestaanden wilden het verkopen en enkele jaren later was er zelfs sprake van de veiling van het kasteel. Na veel gedoe was de redding nabij; de Stichting

Utrechtse Kastelen werd eigenaar en daarmee was een start gemaakt voor het behoud en beheer van het kasteel. Een tiental jaren later besloot de net nieuw gevormde SVKA de helpende hand te bieden bij de restauratie. Dat dit in de afgelopen vijftwintig jaar uitgroeide tot een succesvolle, inspirerende vriendschap blijkt uit het zilveren boekje waarin het wel en wee van alle acties en evenementen is vastgelegd.

De 'Vrienden' formeerden voor de diverse taken werkgroepen waarvan de grootste bestond en bestaat uit de 'Tuin- en boskabouters' die het herstel van de tuinen voor hun rekening namen.

De 'Engelen' hielden zich voornamelijk bezig met de textielrestauratie van meubels, gordijnen en



Herstel van een 17de eeuws tapijt, detail

zelfs hemelbedden die zich in het 'Huys' bevinden.

In het vlot en toegankelijk geschreven boekje staan tal van anekdoten over de vele 'avonturen' die de vrijwillige helpers meemaakten gedurende een kwart eeuw. Wie in dit jaar óf in 2012 'Vriend' wordt van het kasteel krijgt het boekje cadeau en voor wie het al gekocht heeft en alsnog besluit de vriendschap aan te gaan, wordt het aankoopbedrag in mindering gebracht op de donatie van € 25,- per jaar pp.

Het boekje is te koop in de winkel van het kasteel voor €15,-

Boekenproject.

Het door ons eind 2010 gestarte boekenproject, waarbij we gelden bijeenbrengen om boeken uit de 'Bentinck-bibliotheek' te conserveren, dan wel te restaureren, verloopt voorspoedig. Als vrien-

denkkring hebben we de ontbrekende gelden voor de conserveringsfase toegezegd (2010). Voor de restauratie van de ca 50 boeken die een uitgebreidere behandeling nodig hebben, zijn intussen vele gelden binnengekomen van particulieren en van fondsen die de restauratie van specifieke boeken willen faciliteren.



Ook zij verdienen onze steun

Het eerste exemplaar van het postzegelvel werd in de Amerikaanse ambassade in Den Haag door Ard Korporaal, Manager Verzamelmarkt PostNL, overhandigd aan Ton Gijsbers, lid van de Eeuwfeestcommissie van Heemschut en de initiatiefnemer van het project. Van ons bestuur namen Karina Moolenburgh-Fels en Rob Heethaar de speciale postzegels in ontvangst. Aan Ton Gijsbers overhandigde Rob Heethaar na een korte toespraak ons vriendenboek en het boek van de restauratie van Kasteel Amerongen.



Ontvangst van de postzegels op de Amerikaanse Ambassade door Karina Moolenburgh-Fels en Rob Heethaar

Postzegel van kasteel Amerongen

Ter gelegenheid van het honderd jarige bestaan van de erfgoedvereniging Heemschut is een postzegelvel ontworpen door Piet Gerards Ontwerpers uit Amsterdam, waarop zes gebouwen staan die zijn geselecteerd op basis van type, functie en geografische spreiding. Heemschut geeft daarmee aan voor het behoud van het totale cultureel erfgoed in Nederland te gaan. De gebouwen op het vel zijn de Sint Servaasbrug in Maastricht, de synagoge in Groningen, Kasteel Amerongen, de Wilhelmina tricotagefabriek in Winterswijk, het Noord-Zuidhollands Koffiehuys in Amsterdam en de Amerikaanse ambassade in Den Haag.



Postzegel van Kasteel Amerongen

Tuinproject

De tuinen van het kasteel worden jaar in jaar uit door enthousiaste vrijwilligers onderhouden. Het voor de plantengroei zo noodzakelijke water moest echter in tijden van grote droogte van verre - de slotgracht- komen. Gelukkig kon door een financiële bijdrage van de Vrienden aanvullende subsidie beschikbaar komen en kon een start gemaakt worden met de aanleg van een waterleidingsysteem. Hierdoor hoeft er geen water meer uit de slotgracht worden gehaald en met emmers over grote afstanden worden gesjouwd.



De fa. Budding in actie, gadeslagen door onze penningmeester

De fa. Budding heeft begin september een bron geslagen van waaruit verschillende leidingen naar de boventuin zullen gaan lopen en verschillende aftappunten zullen worden aangebracht.

Op een diepte van tussen de 18 en 23 meter werd een prima plaats gevonden voor het aanbrengen van de pomp en het omhoog pompen van water van goede kwaliteit. Op de foto ziet u de activiteiten van de firma Budding bij het slaan van de bron, gadeslagen door onze penningmeester Rob Heethaar. Met het rijkelijk kunnen vloeien van het water zullen niet alleen de planten maar ook de vrijwilligers weer tot grote bloei kunnen komen.

Claar Kolff, vrijwilligster in hart en nieren

Op 12 april 2011 werd in het Koetshuis een herdenkingsbijeenkomst gehouden ter nagedachtenis aan Claar Kolff. Zij overleed op 97 jarige leeftijd. Ze was vrijwilligster met grote belangstelling en interesse in het Huys, haar bewoners, en haar geschiedenis.

Claar begon al met rondleidingen voordat die tot de normale mogelijkheden behoorden. Claar en Cootje van Dongen verkochten al koffie en thee met eigen gebakken cake bij de Oranjerie waar ze wat stoeltjes en een tafeltje hadden neergezet, lang voordat er sprake was van catering of een winkel. De opbrengst...? Die was voor het Kasteel. En ook bij concerten schonk ze menig kopje koffie of thee.

Toen de rondleidingen officieel van start gingen was zij natuurlijk met veel plezier van de partij. Haar levendige verteltrant en kennis kwamen goed van pas. Ze maakte er altijd een spannend verhaal van, dikte het hier en daar wat aan en boeide zo haar publiek. Vooral Margaretha Turnor had haar warme belangstelling en bewondering. "Kasteelvrouw Claar" kon over Margaretha zeer boeiend vertellen. Vanwege die bewondering droeg Dave Pezaro in 1992 zijn boekje "Mijn heer



en liefste hartje, brieven van Margaretha Turnor" op aan Claar.

In 1979 gingen de Engelen aan het werk en ook hier sloot Claar zich bij aan, vele, vele jaren. Vaak werd er na het engelenwerk gemusiceerd waarbij Claar verdienstelijk dwarsfluit speelde met Aleid van Waveren aan de vleugel en Jan Enzling viool. Later speelde Sytske Stratenus op de vleugel terwijl Nelleke Hangelbroek en Marijke Vink erbij zongen. Tijdens rondleidingen musiceerde Claar ook wel met Willem Wichers Hoeth. Tja.... Die goede oude tijd. Nu zou dat onbestaanbaar zijn.

Toen in 1983 de Kabouters van start gingen in de tuin was Claar ook van de partij, inmiddels 70 jaar oud.... Zelfs als in de vroege winter eikenblad werd gesjouwd, letterlijk, om tussen de Rhodo's te gooien, werkte ze hard mee. En ook thee schenken na afloop van het tuinwerk bij haar thuis was haar niet teveel. Ze deed dit zeker tot haar 85-ste en daarna leegde ze nog elke maandag de prullenmanden in de tuin waar ze op haar fiets "even" langs ging, zoals ze zelf zei.

En ja hoor toen in 1987 de winkel van start ging, tikte ze thuis in de 'vrije' uren de notulen van winkel -en kaboutervergaderingen uit en zondig briefjes en brieven van allerhande aard.

Als je dit zo op een rijtje zet was ze bijzonder actief voor het Kasteel. En alsof dat nog niet genoeg was - ze was natuurlijk ook donateur/vriend - droeg ze ook nog royaal financieel bij voor het herstel van dingen die haar aan het hart gingen. Zoals een bijdrage voor het herstel van de klok op het Koetshuis en geld om de honden -en katengraven op te knappen toen die plek dreigde dicht te groeien. Claar had hetzelfde

zwak voor huisdieren als de voormalige bewoners van het Huys. Kortom ze was op alle fronten actief door haar interesse en liefde voor het Kasteel.

Wij allen verliezen in Claar een waardevol mens en een echte vriend.

Liesbeth Appel